

Voetbalkamp 2014

TENDENS
Vakanties voor
met vrienden

WWW.TENDENS.ORG

TENDENS
Vakanties voor
met vrienden



18 t/m 25 augustus

Deelnemers:

Mitch Evers
Dennie Hofsommer
Hidde Zonneveld
Paul Timmer
Bas van Manen
Joel v.d Kamp
Rocco Bakker
Tjerk Bosman
Kevin Reinds

Begeleiders:

George de Jongh
Esther Koelewijn
Ron van Battum

Maandag 18 augustus: Voorbereiding



Ondersteund door Directeur Joost en Hans weten Ron en George in een straf tempo het kamp op te bouwen. Waar we mochten staan was even zoeken maar

voordat de eerste druppels vielen hadden we een fraai kampterrein ingericht. Als alles netjes staat komt Esther vanuit Arnhem met extra materiaal. Aansluitend worden boodschappen gehaald en wordt nog aanvullend kookgerei bij Tendens "geritseld". We eten kip met groenten van Ron en slapen een eerste nacht in een natte en koude tent....

Dinsdag 19 augustus: Aankomst vakantiegangers en eerste avonturen



Kevin heeft op zich al een avontuur om in Otterlo aan te komen. Gelukkig treft hij Ron op station Ede-Wageningen. De overige vakantiegangers arriveren tussen de buien door. Veel herkenning van en ook kennismaking met (nieuwe) voetbalhelden! Koffie, thee en cake maken de ontvangst ondanks de regen, aangenaam. Als ouders en begeleiders weg zijn en we ons aan elkaar hebben voorgesteld worden de eerste voetbalacties ingezet! Voor we er erg in hebben wordt de eerste maaltijd (Pasta carbonara en een frisse komkommersalade) verorberd. Daarna snel wat ballen want om 2030 begint het grote donkere bos avondparcours! Net als vorig jaar verplaatsen we ons, in het donker, door een door wilde dieren bewoond gebied. En dit jaar, helaas, weer geen zwijn, hert of beer gezien. Wel een hoop water. Na ruim twee en een half uur dapper voortgaan komen we bemodderd maar voldaan weer op de camping. Daar genieten we van prestatiebier en chips en kijken terug op het eerste (mentaal) trainingsmoment. Ook wordt het motto voor de week "als je haar maar goed zit" gezamenlijk vastgesteld! Na alle inspanning valt eenieder snel in een diepe slaap.

Woensdag 20 augustus: Training dag!



Eerste nacht door iedereen goed doorstaan. Zelfs Kevin heeft het, in zijn geleende slaapzak, prima overleefd. De ochtend stond naast ontbijten en boodschappen doen in het teken van de komst van een heuse trainer. Helaas was er in de communicatie iets niet helemaal goed gelopen maar daar zaten Ron, Esther en George helemaal niet mee. Overnemen die handel! En gebruik makend van de ervaring en vaardigheden uit de groep werd de rest van de dag volgemaakt met diverse vormen van training. George nam de fysieke training ter hand, Ron zorgde voor technische ondersteuning, Dennie droeg een enorme steen bij met tactische tips en spelvormen en Esther liep verleidelijk te schitteren in een paars yoga-pak. Met zo'n pak bleek ze in staat houdingen aan te nemen waar iedereen "U" tegen moest zeggen! Ons groot wild (de eekhoorn) had veel interesse in onze training maar liet zich niet fotograferen. Na al dat voetballen had men voldoende honger om twee kilo rijst en nog meer kip-kerrie te verorberen. En dan moet je je energie weer kwijt dus voetballen maar weer. De avond werd in stijl besloten met bier en gezellig in de tent.



Vrijdag 22 augustus: Rustdag.

Uitslapen geblazen. Sommigen houden het slechts tot 0830 uur vol maar er zijn ook musketiers die het tot ruim na de middag in hun "vette lappen" uithouden. Eenmaal in



beweging heeft ieder zo zijn eigen bezigheden. George treft hardlopend een reebok in het bos, er wordt geshopt, geskelterd met schopt ballen in bomen en houdt daarmee iedereen uren bezig en, wie had dat verwacht, er wordt nogal wat gevoetbald. De maaltijd is vandaag niet aan de kok maar er wordt uit gegeten. Door de regen naar het pannenkoekenhuis waar ruimschoots genoten wordt. Vol en voldaan wandelen we terug om ons mooi te maken voor de Hollandse avond. Terloops weten Dennie en George overigens de bal die ons zo lang heeft bezig gehouden, toch uit de boom te krijgen. Nooit meer zo hoog omhoog schoppen heren! De avond is opgeleukt met een heuse zanger en, zo blijkt al rap, is er ruimte voor polonaise, kaarten en natuurlijk bier (en fris). De sfeer wordt op enig moment zo intens dat er zelfs gebreakdanced wordt. Veel en veel te laat (morgen moeten we dé wedstrijd spelen) belanden we na middernacht in bed. Gelukkig mag iedereen uitslapen....



Zaterdag 23 augustus: dé “Match of the week”!



Na zo'n wilde avond wordt iedereen langzaam wakker. De ochtend staat in het teken van voorbereiding van de maaltijden voor 's avonds en voor zondag tussen de middag. Ondanks de voetbalbehoefte waren er voldoende vrijwilligers om George in staat te stellen een prima ratatouille en een weldadige “boeren groentesoep” voor te breiden. Om half één stijgen we na controle op frisse kleding, handdoeken en al het voetbalmaterieel in de bussen. Bij het



wegrijden doet Ron even een kunstje met een betonnen paaltje. Hierdoor worden we iets vertraagd en wordt de spade van Joost als een rietje afgebroken. Met vereende kracht en beleid wordt de bus uit zijn netelige positie bevrijd. Ron schaamt zich en rijdt achteraan. Als straf voor het vastrijden mag hij nog eens terug (als we al dik op weg zijn) om de Shirts van TENDENSBOYS te halen. Enigszins vertraagd komen we in Elst aan. Daar worden nog kaarten voor thuis ingekocht waarna we ons bij SPERO melden. In kledkamer G worden de laatste tactische aanwijzingen gegeven door aanvoerder Dennie. In de regen wordt een warming up uitgevoerd en als we aftrappen breekt de zon door. Dit levert helaas geen glorierijke overwinning op maar de penalty's halen we wel binnen. Met opgeheven hoofd vertrekken we moe maar voldaan naar de douche. George en Ron zijn fysiek gesloopt en, zo blijkt later, George nog danig geblesseerd. Na een frisse douche is er fris bier (en fris) in de kantine. Voorzitter Eric Bakkers onderscheid elke deelnemer en wordt daarna door Paul onderscheiden met een eigen medaille! Bij de tenten wordt de maaltijd genoten wordt nog en kaart geschreven en valt iedereen eens op tijd in bed. Morgen is het voor sommigen vroeg dag!

Zondag 24 augustus: Wild en Ajax - PSV

Iedereen behalve Ron, Dennie, Joel en George sliepen nog toen deze vier om half acht naast hun bedje stonden. Het was de eerste warme én zonnige ochtend en deze helden gingen op jacht naar groot wild. Ondanks heel veel sluiwerk bleef het bij een eekhoorn, een konijn,



een slechtvalk en een dikke tor. Maar wel heerlijk gewandeld. Bij terugkeer was er een brunch met heuse “boeren groentesoep” na deze maaltijd werd weer in de bussen gestegen en vertrokken we naar de Arena. In het heilige der heiligen voor Ajax-fans, zaten we op puike plaatsen en mochten we alle vier de doelpunten van heel dichtbij gescoord zien worden. Jammer voor de Ajax-fans werd het 1-3. Verstandig als zij waren hielden de PSV-fans hun vreugdekreten binnensmonds want in het Ajax vak was de sfeer nu niet bepaald uitgelaten.



Na de wedstrijd wisten we vlotter dan voor de wedstrijd de weg terug naar de bussen te vinden. Vanwege de drukte werd gekozen voor het mogelijk maken van kopen van friet of zoiets uit te stellen tot ergens onderweg. De tweede poging een McDonald's aan te doen was succesvol en zo kwamen we om half tien weer in Otterlo aan.



Daar direct door naar de kroeg om de bonte avond in gang te zetten. Met speeches van Hidde, Paul, Joel, Esther en de animatiegroep én zang van Bas, Hidde en vele anderen met en zonder microfoon was de avond al snel een knalfeest. Na sluiting van de kroeg ging het feest vloeiend over naar de eigen feesttent waar tot ruim na één uur live werd gezongen en gedanst!



Maandag 25 augustus: Afscheid....

Ondanks de ruige avond moesten we vroeg op want voordat de ouders of begeleiders komen moet alles er natuurlijk mooi strak opgeruimd uitzien. Eindelijk speelde het weer mee en scheen de zon! Met hier en daar wat zoekwerk naar vermiste sokken en ondersteuning bij het inpakken van een tas was het terrein al snel overzichtelijk. Joel ondersteunde met het ruimen van alle (!) haringen en om half tien namen we eerst afscheid van Kevin. Hij gaat trouwen maar heeft beloofd dat hij ook komend jaar weer van de partij zal zijn! Voor de zekerheid nam Ron alvast van iedereen afscheid want misschien zou hij te laat terug zijn van het wegbrengen van Kevin. George heeft voor elke deelnemer een vakantiediploma met een stichtelijk woordje! Dan volgen emotionele momenten. Met innige "hugs" wordt van elkaar afscheid genomen en wordt ruimschoots een voorschot genomen op het voetbalkamp 2015!

Wij zijn weer van de partij. Jullie toch ook?



Als iedereen vertrokken is gaat Esther onwijs veel afwas doen. Joost blijkt ziek dus Ron en George mogen samen alles verder afbreken. Het weer blijft meezitten en om twee uur rijden we met alleen maar droge tenten de camping af. En dan gaat het (weer) regenen...